

VADEHAVET

4 dages busrejse til Vadehavets øer nord & syd for grænsen

AFREJSE fra Brønderslev søndag morgen den 6. oktober 2024.

PRIS KR. 3560,- per person i dobbeltværelse med halvpension. Eneværelse + 420,-

På turen til vadehavet bor vi i den tyske by Dagebüll beliggende kun 300 meter fra digerne og tidevandet. Vi bor på det 3-stjernede Hotel Neuwarft, Nordseestrasse 20, Dagebüll. Familien Ketelsen har drevet hotellet gennem mange år og glæder sig til at byde os velkommen i moderne og hyggeligt indrettede værelser.

Arrangør: Foreningen Norden Brønderslev er arrangør - Aalborg Turistfart er den tekniske leverandør og Just Justesen er rejseleder.

Pris kr. 3560,- pr. person i delt dobbeltværelse med halvpension. Eneværelse + kr. 420,- Foruden halvpension er diverse udflugter inkluderet i prisen – dog ikke eventuelle entreer.

Tilmelding til Jytte Andersen, Brønderslev, tlf. 3066 2143 og/eller til Just Justesen på mail fonager.just@gmail.com eller tlf. 6049 1651. Vi skal som altid være mindst 40 deltagere, og bliver vi flere, får vi et overskud, som vil blive brugt til mad og drikke undervejs på turen.

Betaling: I forbindelse med tilmelding betales et depositum på kr. 560,- pr. person. Restbeløbet betales senest fredag den 16. august 2024.

Indbetalinger overføres til Sparekassen Danmark, Støvring: 9070 konto 675 215 6563.

REJSEPROGRAMMET:

Den 6.10.2024. Søndag morgen afgang fra Brønderslev. Opsamling undervejs sydpå. Som første rejsemål kører vi til Mandøbussen syd for Ribe. Mandøbussen er en såkaldt traktorbus (entre) som kører os ud til Vadehavsoen Mandø, hvor en lokal guide venter os og fortæller om øens historie. Køreturen til og fra øen er en helt speciel oplevelse – Besøget tager 2-3 timer.

Sidst på eftermiddagen kører vi sydpå ned over den dansk-tyske-grænse og videre til Dagebüll og Hotel Neuwarft, som venter os med aftensmad og værelser.

Den 7.10.2024. Efter morgenmaden spadserer vi de cirka 300 meter til WDR-færgen, som i løbet af ca. 50 minutter bringer os til øen Föhr – kendt som den grønne ø, der ligger som en flad åkande midt i Vadehavet beskyttet mod tidevandet med diger hele vejen rundt. Wyk – øens hovedby, har en dejlig indbydende gågade med tilbud for enhver – herunder cafeer og restauranter.

Udflugten til Föhr er en heldags-tur, og foruden færge-farten til og fra øen, omfatter vores besøg også en bustur rundt på den sydlige del af øen, samt – naturligvis, tid til oplevelser på egen hånd.

Vyk er øens hovedby - en hyggelig by med gågade, cafeer og restauranter og alle tænkelige butikker, hvor plastic-kortet kan bruges. Cirka 4-tusinde mennesker bor i byen.

Den 8.10.24. Midt på formiddagen kører vi til oplevelser nord for grænsen. Vi besøger bl.a. Tønder, Møgeltønder og Højer inden vi midt på dagen kommer til Rømø. Her møder vi en lokal guide fra Naturcenter Tønninggård på Rømø. Vedkommende står på bussen og vil i løbet af et par timer eller 3 fortælle os stort set alt om diger, stormfloder, dæmninger og kommandører.

Fra 1600-tallet blomstrede Rømø takket være søfarten, og navnlig i 1700-tallet deltog en stor del af øens mandlige befolkning i hval- og sælfangst i de arktiske farvande ved Grønland. Og flere rømsere (Rømø-boere) blev kommandører på de største skibe. I 1770 toppede antallet med 40 kommandører.

Og tydeligt er det, at kommandører tjente gode penge. Kommandørgården på Rømø er et godt eksempel på en af øens gamle, velstående slægtsgårde, og navnet er en klar hentydning til en af de mange kommandører, som var på handelsrejser og lange hvaltogter i Nordatlanten.

Sidst på eftermiddagen er vi igen på hotellet i Dagebüll, hvor vi igen spiser vores aftensmad.

Den 9.10.24. I dag siger vi farvel til hotellet i Dagebüll, pakker bussen og kører nordpå. Første stop er grænsehandel, dernæst besøger vi Ribe, hvor en lokal guide står på bussen, fortæller om byen og fører os på en tur ud til marsk og diger, hvor vi bl.a. gør holdt ved Ribe Kammersluse.

Efter frokost ved bussen siger vi farvel og tak til guiden og kører nordpå.